

In deze rubriek kijken steeds twee mensen terug op hun gezamenlijke emigratie. Wat was hun grootste droom, hun grootste vrees – en wat is daarvan uitgekomen? En hebben ze handige tips voor Nederlanders die naar hun stad of streek willen verhuizen? In deze editie **Paul Hulshoff en Annelies Ellerman**, die naar Canada emigreerden en daar luxe chalets verhuren.

TEKST REMON FRANSEN

Wat was jullie grootste droom voordat jullie naar Canada vertrokken?

PAUL “Kort samengevat: een plekje voor jezelf waar je je thuis voelt, een eigen kleine onderneming om financieel van rond te komen en een rustieke levensstijl temidden van én een met de natuur. Het bedrijfje is uiteindelijk een Boutique Guest Lodge in de wildernis van Canada geworden met vier luxe cabins, op onze eigen 17 hectare bosland aan de rand van de bergen. Het opzetten van een hotelletje of iets soortgelijks speelde al een tijd in onze gedachten, maar voor mij is het ondertussen ook een ‘hoger doel’ gaan dienen, namelijk het vrij genieten van het landschap.”

ANNELIES “Het idee uiteindelijk eigenaar van een hotel of lodge te zijn, leek ons heerlijk. Ja, een droom, want ik werkte met veel plezier voor Buitenlandse Zaken en ik heb geen ervaring, achtergrond of opleiding in die richting. Ik wist gewoon dat ik dat op een gegeven moment móest doen, want dromen die je niet najaagt gaan op een gegeven moment wringen. Toen Paul en ik elkaar ontmoetten, bleken we dezelfde droom te hebben.”

Waarom wilden jullie weg uit Nederland?

PAUL “Die vraag speelde eigenlijk niet; beiden waren we al geruime tijd weg uit Nederland. Sinds 1997 woonde ik al niet meer in mijn geboorteland; ik ben lang werkzaam geweest voor de Verenigde Naties. Annelies en ik wisten goed wat ons voor ogen stond en in dat licht zou Nederland geen logische keuze zijn geweest. De aarde heeft vele mooie plekken en we bevonden ons in de fortuinlijke situatie dat we de totale vrijheid hadden onze droom te realiseren.”

ANNELIES “Voor mij is het nooit een kwestie geweest van met alle geweld weg willen uit Nederland, maar van: daar te zijn waar ik gelukkig ben. Ik ben altijd reislustig geweest en door mijn tijd bij Buitenlandse Zaken woonde en werkte ik al voornamelijk

in het buitenland. Nederland werd daardoor wat klein. We houden allebei van onbeperkte ruimte, dat niet alles tot in de puntjes is geregeld en van de ongerepte natuur: we waren Nederland simpelweg ontgroeid.”

Waarom werd het Canada?

PAUL “De ruimte, de natuur en niet te vergeten: toeval. Verder laat ik deze vraag aan Annelies; we dachten er precies hetzelfde over en zo houd ik wat ruimte over voor haar antwoord.”

ANNELIES “Toeval eigenlijk. Door onze liefde voor Afrika oriënteerden we ons in eerste instantie op Namibië, om ons daar te vestigen. We woonden in de Dominicaanse Republiek en wilden graag een witte kerst. Dat bracht ons naar Canada. Onze vakantie daar was een echte eye opener: vriendelijke mensen, prachtige natuur en een cultuur die dicht bij de Nederlandse ligt, maar dan in een ruimer jasje. Na al die jaren van verhuizen wilden we kunnen integreren in een samenleving, zonder de eeuwige expat te blijven.”

Hoe hebben jullie de emigratie beleefd?

PAUL “Ja... Dat is een lastige vraag, want ik wil het wel een beetje netjes houden. Kafka valt hierbij volledig in het niet! Denk aan het volgende en je krijgt een indruk: anonieme personen op kantoren zonder adres met onbereikbare telefoonnummers stellen door middel van onbegrijpelijke formulieren onmogelijke eisen aan je emigratie. Dit ook nog eens tegen aanzienlijke kosten en op straffe van landuitzetting en/of detentie. Een welkom gevoel kreeg ik er niet van, integendeel!”

ANNELIES “Voor mij was het heel onwennig, maar Paul voelde zich in Canada direct als een vis in het water. Het idee van een eindstation hebben, niet weer te hoeven verkassen, was fijn, maar het heeft even geduurd tot ik echt geland was. Hoewel we alle stappen doorliepen voor een permanent leven in Canada – cabins bouwen en het immigratieproces doorlopen – was het idee dat ik hier over tien jaar ook nog zal wonen in het begin best onnatuurlijk.”

Wat moet iemand die naar Canada gaat emigreren per se weten?

PAUL “Het is echt niet altijd overal zo koud! Alhoewel menig Canadees daar anders over denkt. Een grappige omschrijving van de seizoenen luidt: ‘almost winter’ is ‘herfst’,

Partners



“We hebben een plek gecreëerd waar we zelf graag op vakantie zouden gaan”

dan heb je de ‘winter’, ‘still winter’ is ‘lente’ en ‘road construction’ is ‘zomer’. Elke winter opnieuw raken de wegen beschadigd en Canada staat erom bekend dat er elke zomer flink aan de wegen wordt gewerkt! Hoewel het in het noorden behoorlijk fris kan zijn, is het bij ons aangenaam vertoeven. ‘s Zomers is het hier ongeveer 30 graden Celsius en ‘s winters is het gemiddeld niet kouder dan min vijf. De meeste Canadezen zijn uiterst vriendelijk, behulpzaam en vol vertrouwen – niemand hier doet zijn huisdeur op slot – en als het weer tegenvalt, kun je zo bij iemand binnenlopen om even te schuilen en wat bij te kletsen. Die authentieke dorpse charme leeft hier nog echt!”

ANNELIES “Ondanks dat het een groot land is, zijn hier veel regels. Dat heeft mij erg ver-

baasd. Dat Nederland veel regels kent is voor mij logisch; we wonen met veel mensen in een klein landje en dan zijn regels nodig om in harmonie te kunnen leven. In Canada had ik dat niet verwacht. Hetzelfde geldt voor het immigratieproces; Canada kent een streng toelatingsbeleid. Het idee dat je automatisch welkom bent omdat je uit Nederland komt, kun je laten varen. De Canadese bevolking zelf verwelkomt je daarentegen met open armen, dat geeft een heel warm gevoel. En... Canada heeft gewoon vier seizoenen: het is dus niet áltijd koud!”

Hoe ervaren jullie het huidige leven in Canada?

PAUL “We wonen nu twee jaar in Canada en onze droom is min of meer verwezenlijkt,

eigenlijk hebben we een prima start gehad. De natuur is nog steeds elke dag een onuitputtelijke bron van genot: niet alleen door de onmetelijke schoonheid maar meer nog door de energie en de rust die ervan uitgaat. We wonen midden in de natuur; op een keer ben je zelf onderdeel van de natuur, dit is werkelijk een fantastisch gevoel. Ik zou niet meer anders willen!”

ANNELIES “We leven hier in onze droom, op 17 hectare eigen grond, hebben een plek gecreëerd waar we zelf graag op vakantie zouden gaan en onze gasten vinden het hier prachtig. We zijn naar Canada geëmigreerd omdat we behoefte hadden aan een bepaalde kwaliteit van leven en dat hebben we gevonden. Je loopt je huis uit en bent omgeven door (eigen!) natuur en dat je gasten daar ook zo van genieten schept een bijzondere band, ja, dat voelt echt goed. We hebben bereikt waar we voor kwamen en ik zou bijna zeggen... wat volgt?! ■

Meer informatie: www.logdenlodge.com